

Op donderdag 30 april 2020 is het «Buitenlesdag» !• En dan ...

doen we allemaal mee met **Beleef buiten** samen met een heleboel andere scholen in heel België!



Maar wat is, «Buitenlesdag»? En waarom doen we het?

We brengen steeds minder tijd door in de natuur.



We hebben die natuur nochtans nodig om ons goed te voelen.



Meer nog, door tijd door te brengen in de natuur, Leren we haar beter kennen. En hoe beter we de natuur kennen, hoe meer we ze willen beschermen.



Beleef buiten, dat is genieten van een moment buiten, in een stukje natuur.



Beleef buiten, ook thuis!
Doen jullie mee?

